

KAIROS PALESTINA

PÅSKVÄDJAN 2024



**Kairos Palestine**
A Moment of Truth وقفه حق

... Hoppet beror på vår förmåga att se Gud mitt i svårigheten, och på arbetet tillsammans med Guds ande i oss. Denna vision ger oss styrkan till ståndaktighet och fasthet och arbete med att förändra den verklighet som vi befinner oss i. Hopp innebär att inte resignera inför det onda utan att stå upp inför det och att vara ståndaktig i motståndet mot det ...

Kairos Palestinadokumentet, § 3.2



Förord

Människor blev attackerade, rånade, slagna och lämnade att dö. Vem tror ni visade sig vara deras medmänniska," sade Jesus? (Se Lukasevangeliet 10)

I många år har Kairos Palestina sänt ut en påskvädjan (Easter Alert) till våra vänner runt om i världen. Vi har beskrivit effekterna av Israels brutala ockupation, visat på deras lagar och praxis som enligt internationell lag definieras som apartheid, och uppmanat kyrkan – med bibelord, reflektion och bön – att tillsammans med oss fortsätta att kräva våra mänskliga rättigheter och rätten att bestämma över vår framtid. Er solidaritet har hjälpt oss att hålla ut.

Men i år har folkmordet och den humanitära krisen i Gaza gjort att vi behöver skicka ut en påskvädjan som också handlar om ekonomiskt stöd förutom vädjan om bön, påverkan och lobbyarbete för folket i Gaza. Våra syskon där – både muslimer och kristna – är utsatta för ett enormt lidande på grund av Israels fortsatta folkmord som har fysiska,

emotionella, strukturella och kulturella följder. Vi vill lyfta fram respekterade palestinska organisationer som har personal på plats i Gaza för att hantera både fysiska och psykologiska lidanden hos människorna där och vi låter er i varje land använda de vägar som är enklast för er. Vi vädjar starkt om ert ekonomiska stöd till det arbete som dessa pålitliga och effektiva organisationer utför (se nästa uppslag).

Dagens verklighet i Palestina

Vid påsk i år blir det 26 veckor sedan Israel anföll Gaza. Allt sedan krigets början har Kairos Palestina fördömt alla attacker på civila, i synnerhet försvarslösa familjer och barn. Vi är fortfarande chockade och besvikna över tystnaden från kyrkoledare och teologer inför det ständigt ökande antalet döda i Gaza, alla som förlorar sina hem, alla sjuka, skadade och svältande som lämnas åt sitt öde utan hjälp. Bilderna som kommer från Gaza – både från palestinier och från medlemmar i den israeliska armén – är förfärande. Statistiken är ohygglig: mer än 30.000 döda, 1,8 miljoner hemlösa och

1,5 miljon människor på svältgränsen. Varje kväll under Ramadan bryter muslimerna på Västbanken sin fasta med en gemensam måltid, men de flesta muslimer i Gaza har inte ens en dadel att bryta sin fasta med.

Människorättsorganisationer och FN-s ledning har, liksom många andra, förklarat situationen som en humanitär katastrof. Vi kan inte förstå hur vissa kristna fortfarande stöder de urskillningslösa attackerna på Gaza och accepterar att deras länder förser Israel med vapen och skydd från internationella lagar – trots det faktum att Israels kolonialistiska och rasistiska apartheid-projekt nu övergått i ett fortgående folkmord.

Medan världens uppmärksamhet har Gaza i fokus fortgår trakasserier mot befolkningen på Västbanken av bosättare och israeliska soldater. Mord, husdemoleringar, reserestriktioner, etnisk rensning och byggande av illegala israeliska bosättningar ökar i en takt som saknar motstycke. Som en kristen palestiner sade: "Vår livssituation på Västbanken är totalt oberäknelig. Vi vet aldrig vad Israel kan komma att göra härnäst. Om en tjuv bryter sig in i ditt hem så ringer du polisen. Om det blir eldsvåda ringer du brandkåren. Men här finns ingen att ringa när en israelisk soldat stoppar oss och hotar oss med vad som helst, när horder av bosättare kommer och marscherar genom våra byar, och när ockupationens soldater bankar på våra dörrar. Vi känner oss hjälplösa och maktlösa, ångestfyllda och övergivna. Vi gråter över vår egen situation och över våra familjer men också över Gaza."

Våra krav

Våra krav är tydliga och orubbliga: en permanent vapenvila, fritt inflöde av humanitär hjälp till Gaza, förhandlingsgrundad frigivning av alla tillfångatagna på båda sidor, ett slut på ockupationen och rätt till palestinskt självbestämmande.

Vi bekräftar på nytt vårt stöd till UNRWAs arbete och motsätter oss all begränsning av organisationens lagliga status och verksamhet. Detta är en av de få organisationer som kan ge verklig hjälp och humanitärt bistånd till cirka 70 procent av den palestinska befolkningen på

Gazaremsan. Den betyder den sista strimman av hopp för palestinierna att inte bli förflyttade – tvångsmässigt eller frivilligt – till Sinai i Egypten. Att avskaffa UNRWA skulle innebära en förlängning av det pågående folkmordet.

Vi tackar Gud för vänner världen över som demonstrerar på gatorna, riskerar att bli arresterade för civil olydnad, outtröttligt uppvaktar sina valda politiker med krav på ett permanent eldupphör, fri införsel av humanitär hjälp till Gaza, ett slut på den israeliska ockupationen och palestinsk rätt till självbestämmande. Vi bönfaller er om att fortsätta detta arbete och era vittnesbörd.



Förstörda kvarter i Gaza (Yahyah Hassouna)

Det finns alltid något mer som var och en av oss kan göra, och vi vädjar till er att göra det.

Nu ber vi er: Var den medmänniska som Jesus beskrev! Välj någon av följande organisationer som samlar in bidrag till mat, logi, sjukvård, rådgivning med mera och som ber med och för folket i Gaza, och ge frikostigt. Gör insamlingar tillsammans i era församlingar, studentgrupper, föreningar, idrottsklubbar, bokcirkel eller andra grupper – era gåvor kommer att göra skillnad för människor.

Under Stilla veckan hämtar vi som alltid styrka och mod från den korsfäste Kristus, och i den tomma graven finner vi hopp. Ni skall komma ihåg att de palestinska kristna fortfarande helt och fullt följer i Jesu fotspår med kreativt ickevålds-motstånd, vilket beskrivs i vårt grunddokument "A Word of Faith,



MECC-DSPR som får stöd bland annat från Sverige, har 103 personer i personalstyrkan i Gaza som ger psykosocial och humanitär hjälp i olika delar av Gaza. Nu är deras mattransporter livlinan till kristna i Gaza som tagit skydd i två kyrkor i norra Gaza. (MECC-DSPR)

Hope and Love from the Heart of Palestinian Suffering” (KP 2009) som vilar på ”kärlekens logik och kraftsamling för att skapa fred” (KP §4.2.5). (Se dokument på kairospalestine.se)

Än en gång vill vi bekräfta vår deklARATION:

*Vårt hopp och vår tro på Gud.
I frånvaro av allt hopp upphäver
vi ett rop av hopp, ty vi tror på Gud,
en välgörande och rättvis Gud.
Och vi tror att Guds välvilja till
sist kommer att segra över ovljans
och dödens onda som förblivit
intill nu i vårt land. Och vi skall
se "ett nytt land" och "en ny
människa" som stiger uppåt
genom Guds ande tills den
nya människan uppnår
en kärlek till varje broder
och syster i detta land.*



(Kairos Palestinadokumentet, §10).

NÅGRA ORGANISATIONER I SVERIGE SOM GÖR SKILLNAD FÖR MÄNNISKORS LIV I GAZA

ACT Svenska kyrkan

Swish 9001223

Meddelande: P-30 AVH

För stöd till patienter och familjer från Gaza på Augusta Victoriasjukhuset i östra Jerusalem.

ACT Svenska kyrkan

Swish 9001223

Meddelande: AKUT GAZA

För stöd till humanitärt och psyko-socialt arbete i Gaza. Bland annat genom Department of Services to the Palestinian Refugees, DSPR, vid Mellanösterns kristna råd, MECC, som gör ett heroiskt arbete i Gaza.

Diakonia

SWISH 9033044

Meddelande: Gaza

För stöd till inte minst sjukvård och humanitärt arbete i Gaza.

Palestinagrupperna i Sverige

SWISH 1239011578

Akutinsamling till Gaza i samarbete med lokala organisationer.

KAIROS PALESTINA PÅSKHÄLSNING

Michel Sabbah, patriark emeritus

*Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.
Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen
oro och tappa inte modet.*

(Joh 14:27)

Kristus är uppstånden, ja han är sannerligen uppstånden

Glad påsk, helig påsk. Glädje och helighet är påskens frukter. De är det nya liv som den uppståndne Kristus ger oss, med fred, rättvisa och jämlikhet. Glädje och helighet är också frånvaron av krig och fiendskap i människors hjärtan, uppståndelsens frid och härlighet och ett nytt liv i hela vårt land och i Gaza, slutet på de destruktiva attackerna i Rafah och slutet på all mänsklig ondska, överallt.

Kristus har uppstått för att komma med nytt ljus och ett nytt liv till vårt land.

Den senaste julen kom till oss medan vi fortfarande levde i krigets mörker och bland ruiner. Idag kommer uppståndelsens fest till oss medan samma krig blivit ett folk mord som fortsätter att bringa död och förstörelse. Julens budskap kom till oss med Guds ord om fred, och denna uppståndelsens påskhelg fortsätter Gud att påminna oss om sin frid och fred. Julen påminde oss om Golgata kulle som låg framför och som kompletterar födelsekrubban. Och nu ser vi Gaza, där människor dör hela tiden. Tiotusentals dör, två miljoner människor torteras på marken, prickskyttar ligger i bakåll, barn och spädbarn dör, inte bara män och kvinnor och barn, men det är människan i sin helhet som dör här. Mördaren dör själv medan han tror att han lever.

Fastetiden och Stilla veckan är en tid som många religiösa institutioner firar på olika sätt med andligt engagemang. En del kristna fastar i väntan på Uppståndelsen, och muslimer ägnar sig åt särskild bön under den heliga fastemånaden Ramadan. Snart kommer också judarna

att fira sin Pesach till minne av deras befrielse ur fångenskapen. Men all tid är helig för Gud och tillhör Gud. Guds tid är en tid för liv, och ingen bör komma inför Gud med blod på sina händer. Under den här heliga tiden, och alltid, säger Gud till dem som för krig: Sluta! Var mänskliga, inse att ni själva är människor som är kapabla att älska – det är inte meningen att ni skall döda och förstöra.

Tro att det finns en framtid

Den stora Uppståndelsehögtiden är en kallelse till alla kristna i detta land att bli fyllda av den heliga Anden och av liv och hopp. Förtvivla inte. Tro på framtiden, hur svårt livet än är just nu. Slutordet tillhör inte krigets folk, det tillhör Gud och det folk som äger landet. Be, och låt de lidande människornas smärta bli er bön inför Gud. Lägg fram för Gud, alltings skapare, alla de plågade människorna, de förstörda hemmen, räderna, de tusentals fängslade, Gazas ruiner, katastrofen i Rafah, och alla de städer och byar i Palestina där Palestinier attackeras, dödas och förödmjukas.

Denna heliga tid är en kallelse och uppmaning till Israel och till Israels vänner att få slut på kriget i Gaza. Och inte bara det, utan också att få ett slut på det krigstillstånd som ni startade för mer än 70 år sedan och att i stället träda in på fredens och rättvisans väg och skapa rättvisa för det palestinska folket.

Det är bara där som er fred kan börja, med rättvisa för det palestinska folket. Det spelar ingen roll hur mycket makt att döda som ligger i era händer – ni kommer aldrig att uppnå säkerhet och fred i det här landet. Landet tillhör dem som äger det. Den fred ni kan få betyder fred med det palestinska folket. Låt inte denna förstörelse och detta mänskliga lidande ha fått passera förgäves; låt det bli början till en sann, definitiv och rättvis fred. Stoppa hela kriget, detta pågående krig mellan de två folken. Låt det bli fred, rättvisa och jämlikhet för alla.



Pojke i Gaza utanför sitt hem (SOS Children's Villages Palestine)

Påskens budskap lyder idag: "Inget mer krig i Gaza och ingen mer konflikt mellan det palestinska och det israeliska folket. Ingen mer fiendskap i Guds land."

Påskens uppmaning

Det här kriget skapade ett avstånd till Gud och skadade själva mänsklighetens essens. När det äntligen tar slut, låt då Gud få komma tillbaka till sitt land och låt mänskligheten komma tillbaka till alla. Israel behöver inte det palestinska folkets död, inte heller att det utrotas eller deporteras, för att Israel skall få leva. Inte heller behöver det palestinska folket mer orättfärdighet för att få leva det liv som de berövats intill denna dag. Vänner i världen, kyrkor i världen, hjälp oss att leva, att få ett slut på kriget i Gaza och få en ny början med rättvisa, bestående fred och ett nytt liv så att det här landet kan få ro, mänskligheten få ro och världen få ro från hotet om en global katastrof. Jerusalem är en stad av försoning och frälsning för världen, inte en stad som står för krig och global förstörelse.

Påskan uppmanar alla i vår värld som ödmjukar sig inför Uppståndelsens ljus, särskilt i de länder som är medskyldiga till förstörelsen och orättfärdigheten som drabbar oss, att be och arbeta för att ledarna i era länder skall ta sitt ansvar och hjälpa till att skapa fred och rättvisa i vårt Heliga land.

Denna högtid är, liksom alla högtider och tider som avsätts för Gud, ett rop som säger:

– Få ett slut på förstörelsen i Gaza, få ett slut på orättvisorna i hela Palestina, få ett slut på denna konflikt mellan de två folken och låt det palestinska folket få leva i fred i sitt land och i sina hem.

Be och arbeta tillsammans med oss, var medskapare av fred, rättvisa och försoning i detta heliga land!

Kristus är uppstånden! Ja, han är verkligen uppstånden. Glad och helig Påsk!

+ *Michel Sabbah*, patriark emeritus

PERSONLIG APPELL OCH BÖN

Rifat Kassis, generalsekreterare för Kairos Palestina

Vi uppmanar kyrkor, kristna organisationer och alla människor med samvete, att:

- ✓ Kräva ett omedelbart slut på Israels ockupation och apartheid-regim, och att insistera på palestiniernas rätt till självbestämmande i enlighet med internationell lag.
- ✓ Samverka med och påverka sina regeringar att sätta press på Israel och dess allierade och kräva att de underkastar sig det interimistiska beslutet från Internationella Domstolen att kriget omedelbart måste upphöra, och vidta åtgärder för att skydda civila invånare och civila infrastrukturer, liksom att upphöra att använda sjukhus och skyddsboenden som måltavlor.
- ✓ Stötta och stå tillsammans med de länder som uppmanat de anslutna till Fjärde Genevekonventionen att agera för att sätta press på den israeliska ockupationsmakten att uppfylla sina juridiska plikter och sitt ansvar gentemot Gazaremsan, som den ockuperande parten.
- ✓ Låta Långfredagen vara en sorgedag för att minnas och lyfta upp i bön alla som dödats sedan den 7 oktober och efterfråga respekt för internationell lag och tillämpning.

Gud, vi upplyfter våra hjärtan i bön till Dig i denna tid av mörker och förtvivlan. Vi ber om ett slut på kriget och blodsutgjutelsen i Gaza, och vi ber Dig om förbarmande över de oskyldiga civila som drabbas i detta folkmord. Skänk vishet till världens ledare och beslutsfattare så att de kan söka och finna lösningar som leder till fred och prioritera trygghet, värdighet och välbefinnande för alla människor. Trösta dem som sörjer sina kära och styrk dem som arbetar outtröttligt för rättvisa och de som arbetar med att förmedla humanitär hjälp till människor i nöd.

Vi lämnar människorna i Gaza och deras liv i Dina kärleksfulla händer, i förtröstan på att Du ser till dem i nåd och barmhärtighet så att deras lidande kan få ett slut i en ny era av fred, rättvisa, jämlikhet och frihet från ockupation, förtryck och fördrivning.

Vi ber i Ditt namn. Amen

För Kairos Palestina



+ Michel Sabbah, patriark emeritus
Ordförande



Rifat Kassis
Generalsekreterare



*Det finns alltid något mer som var och en av oss kan göra,
och vi vädjar till er att göra det.*

**NU BER VI ER:
VAR DEN MEDMÄNNISKA SOM
JESUS BESKREV!**

ACT SVENSKA KYRKAN

Swish 9001223
Meddelande: P-30 AVH

DIAKONIA

SWISH 9033044
Meddelande: Gaza

ACT SVENSKA KYRKAN

Swish 9001223
Meddelande: AKUT GAZA

PALESTINAGRUPPERNA I SVERIGE

SWISH 1239011578

